

Vakantie in Schotland 30 juli t/m 6 augustus 2018

Door Ruud - 25 augustus 2018

Deze vakantie is gereden met de auto, maar de route is ook uiterst geschikt voor de motor. Op maandag gevlogen naar Inverness en daar de Vauxhall huurauto opgehaald.

Inverness is een leuke stad met mooie gebouwen en we hebben er een beetje gewandeld.

Toen verder naar de nette B&B Strathmoy en daar in een klein dorpje gegeten.



Thurso

Dinsdag rijden we over de route 66 van Schotland naar het noorden.

Veel single tracks met een passing place tot Hemsdale en via de kust tot Wick. Geslapen 2 nachten bij de B&B Sordalehouse in Halkirk bij Thurso.

Op woensdag langs de kliffen van Duncansby Head naar John o' Groats en daar met de boot naar de Orkney eilanden.

We bekijken in Kirkwal de Kathedraal, SkaraBrea en de Ring of Brodgar bij 21 graden (13 graden is normaal). Om 18.30 uur weer terug in Thurso en daar goed gegeten.



Orkney eilanden - Ring of Brodgar

Donderdag rijden we via diversen uitzichten en een ruig rotslandschap meertjes enz. richting Durness langs de grot Smoo Caves, kliffen en zeebaaien met 22 graden echt mooi.

Een schitterende motorweg en weinig toeristen.

In Ullapool komen we bij B&B Dacama terecht met zelfservice ontbijt (prima). Hier hebben we gewandeld in de haven en daar zaten vervelende Midge's !!



Smoo Caves

Vrijdag met flinke regen richting Isle of Skye (Cornies Halloch Gorge is helaas te nat) verder door Plockton, een klein dorpje en haventje over de Skye Bridge, naar de B&B Grimeascaig Guesthome in Staffin. Deze B&B ligt 4.5 km, over een hele smalle weg, buiten het dorp.

Daarna gaan we nog naar Kilt Rock and Mealt Falls een waterval aan de kust in de buurt en de The Old man of Storr dit zijn aparte bergtoppen, die ook vaak in de mist hangen. Maar nu niet .



Kilt Rock and Mealt Falls

Zaterdag gaan we vanuit Staffin onderweg. Weer een heel klein weggetje in over de Quiraing en dit lijkt wel een gebied vol heuvels en meertjes met een kort gazonnetje erop.

We rijden deze weg af tot Uig, Claigan en Carboost. Daar zit de Talisker Distillery met flesjes van 600 tot 2400 pond per liter!

Ook moet je Dunvegan Castle gezien hebben, met een mooie waterval en tuin er om heen.



Quiraing - mooie uitzichten over Skye Island

Verder koffie drinken bij het Sligachan hotel bij de oude brug en Portree, het grootste dorp met winkeltjes en haven.

Ook mooi is het bij Staffin An Corran Beach, met een kleine weg met hoge rotsen en kliffen.

Zondag rijden we door de miezer via de snelste route naar Fort William. Maar het klaart op en we gaan met de gondel de Ben Nevis op tot 600 meter en daar lopen we tot het uitzichtpunt.

Daar was even niets te zien door de mist en wolken.

Ook waren er veel down-hillers aan het fietsen; erg populair op die berg en dit is ook ski gebied.

We slapen in een B&B Viewfield House kort bij het centrum waar je goed spareribs kan eten.



Schitterende Schotse uitzichten

Maandag rijden we langs Fort Augustus, waar het Caledonian kanaal ligt met 5 stuwen (dit duurt voor de boot 1,5 uur) en een ophaalbrug. Dit kanaal loopt van de westkust via Loch Lochy, Loch Oich en Loch Ness naar Oostkust.

We stoppen bij Loch Ness en hebben Nessy NIET gezien!!

Dan naar Inverness, auto in leveren en naar het vliegveld. Dan vliegen en om +/- 23.00 uur weer thuis.



Sluizen in het Caledonian Chanel

Mooie afwisselende dagen en veel gezien. Goed gegeten en de temperatuur was 13 tot 23 graden (in Nederland was het echt warmer, met 36 graden). Soms wat druilerig en regen "Schots weer" en 1600 km links gereden door Schotland.

De Schotse pond is gelijk aan de Britse pond en dit is ongeveer € 1.12.